

Prædiken skærtorsdag 2024

Har du et forbillede? Er der nogen som du gerne vil ligne?

Er der nogen som du bliver inspireret af? I løbet af vores liv møder vi mennesker, der er med til at forme os. Mennesker der på den ene eller anden måde sætter aftryk i os. Aftryk som vi bærer med os. Mennesker, der lærer os noget vigtigt om livet som vi kan tage med os på vores rejse videre.

Vores forældre, der gav os faste rammer og dermed også tryghed når de fortalte os, kærligt men bestemt hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Og heldigvis undlod at spørge os, hvad synes du selv? En lærer i skolen, der gav os lysten til at lære og blive klogere. Et livsklogt menneske, der øste ud af sine erfaringer fra et langt og levet liv. Vi kan blive inspireret af de mennesker, der har et ukueligt livsmod. Dem, der nægter at give op. Selvom livet giver dem meget at kæmpe med. Dem, der har det stille mod. Og den stærke tro. Dem som ikke evig og altid råber op om

hvad de har ret til og krav på. Dem som ikke har glemt at livet også handler om at gøre sin pligt. Dem som ikke først og fremmest tænker "Hvad får jeg selv ud af det?" Men tværtimod: Hvad kan jeg gøre, hvad kan jeg bidrage med? Vi kan blive inspireret af mønsterbrydere. Dem, der har viljen og modet til at bryde med en dårlig opvækst og finde deres egen vej. Imod de mål de sætter sig. Også af dem, der har modet og viljen til at sige fra og protestere og tage affære, når medmenneskeligheden og ordentligheden bliver sat over styr. Var Jesus en mønsterbryder? Han brød ihvertfald med det syn på mennesket, at der er nogle, der er mere værdifulde end andre. Han brød med kassetænkningen. Når mennesker bliver sorteret og puttet i kasser: dem der dur og dem der ikke dur. For Jesus var der ikke nogen, der ikke duede. Jesus brød også med mønsteret for hvem man som jøde kunne være sammen med og hvem man skulle holde sig langt væk fra. Han

oprettede nye fællesskaber. På kryds og tværs af normer og regler. Han brød med vanetænkningen med hvordan man altid havde gjort. Jesus brød med mønsteret for hvordan man skulle leve med Gud. Det vigtige var ikke at overholde love og regler. Kærligheden var det vigtigste. Du skal elske. Sagde Jesus. Din Gud. Og du viser bedst din kærlighed til din Gud ved at elske dit medmenneske. Ved at agte, hjælpe, trøste og værne om dit medmenneske. Jesus brød også med den opfattelse, at livet er en lang konkurrence i at være den stærkeste, den største. Det viser han os i aften. Skærtorsdag. Disciplene har lige siddet og diskuteret højlydt der ved påskemiddagen om hvem af dem i kredsen omkring Jesus, der er den største den mest betydningsfulde. Så rejser Jesus sig fra bordet. Stilfærdigt. Uden at sige et ord. Tager han et vaskefad og et håndklæde. Og så bøjer han sig ned. På sine knæ. Deres mester. Han tager deres fødder i sine hænder, også Judas

forræderens fødder og Peters ham, der senere denne aften ikke mindre end 3 gange skulle sige, at han ikke vidste hvem Jesus var. Jesus vasker de fødder der er blevet godt snavsede af at gå i sandaler hele dagen. Rene. Det var en helt naturlig ting at gøre den gang. At vaske sine gæsters snavsede fødder. Det var en måde at vise gæstfrihed på. Omsorg. Normalt var det huslavens beskidte arbejde. Men nu gør Jesus det selv. De er i chok. For det kommer fuldstændigt bag på dem. "Det kan da ikke være rigtigt, at det er dig Jesus vores mester og Herre, der skal vaske snavset af vores beskidte fødder" Peter farer op – spontan som vi kender ham – han buser straks ud med hvad han har på hjerte – nogle gange også uden at nå at tænke sig om først – "Aldrig i al evighed skal du vaske mine fødder." Det burde være omvendt. Men Jesus holder fast i, at det skal være sådan. For der er en mening med at Jesus gør som han gør. Der er noget vigtigt han vil lære sine disciple.

Der er noget han vil give dem at huske på og tage med sig på denne sidste aften de er samlet. Inden han i morgen skal dø på sit kors. "Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer" I skal gøre ligesom jeg har gjort. Bøje jer ned for hinanden. Vise hinanden hengivenhed omsorg. Elske hinanden sådan som jeg har elsket jer. Lige til det sidste. Eleverne skal gøre som deres mester. Vi er i mesterlære hos Jesus. Af ham skal vi lære, hvordan vi skal leve. Klogt og kærligt. Med hinanden. Meget ville se anderledes ud i verden hvis vi tog hans livsvisdom og hans livsvejledning alvorligt. Når vi om lidt holder nadver sammen som Jesus og hans disciple gjorde det senere den aften. Så skal vi gøre det til hans ihukommelse. Som vi hører, at det bliver sagt. Det betyder, at vi skal huske, tage med os og leve på alt hvad vores herre og frelser har gjort for os. Af kærlighed. Vi skal huske og tage med os at vi skal gøre os umage med at leve med ham vores Herre og

mester som vores forbillede. Hver dag. Amen. Ære være faderes som det var i begyndelsen så ogsp nu og altid og i al evighed. Amen